



**Dbz**

**Simonsson, Ingmar.**

**Psykologen Sören Kierkegaard. Themis. 171 s. Litt. Dansk band.**

Publiceras i BTJ-häftet nr 16, 2024.

**Lektor** Alan Pejko

### **Recension**

Den danske filosofen Sören Kierkegaard (1813–1855) betraktas idag som existencialismens fader och det råder ingen tvekan om att Kierkegaards skrifter genomsyras av existencialistiska tankar. Ingmar Simonsson, en av de främsta kännarna av Kierkegaards arbete i Sverige, har i denna korta bok, *Psykologen Sören Kierkegaard*, skrivit om några verk som Kierkegaard skrivit under andra namn. I dessa skrifter som *Begreppet ångest* eller *Sjukdomen till döds* är Kierkegaards perspektiv mer det psykologiska än filosofiska eller teologiska, vilket Simonsson skickligt belyser i sin diskussion. Genom att använda sig av Sokrates metod att få läsaren att komma till insikt själv och ta ställning erbjuder Kierkegaard två perspektiv på existensen; estetikerns och etikerns som läsaren kan ta del av genom Simonssons tankeväckande dissekering av dessa ståndpunkter. Genom att sätta Kierkegaards tankar i dialog med psykologins pionjärer som Jung, Freud eller Rollo May skapar Simonsson en intressant korsning mellan psykologi och filosofi. Ett kapitel ägnas även åt det viktiga subjektivitetsbegreppet. Boken, som är försedd med en detaljerad kronologi över Kierkegaards liv, kräver en läsare som är någorlunda beläst i både filosofin och psykologin.

**Helhetsbetyg: 4.**

**Vi förbehåller oss rätten att vid behov korrigera recensionstexten.**

**Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande:**

**5 – Brilljant**

**4 – Mycket bra**

**3 – Bra**

**2 – Ordinär**

**1 – Undermålig**

**Vid citat ska lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen och inte heller ge en missvisande bild av recensionen. Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.**

**Vänliga hälsningar**

**BTJ**